

KIRCHBERG

Reiskrant » Oostenrijk » Tirol » Kirchberg

Over Kirchberg

Reisreportages en tips

Reiskrant Reports

Streken in Oostenrijk

Plaatsen in Oostenrijk

ER OP UIT

Twaalf keer uit, twaalf keer anders

Groots feest in Nijmegen

Westfries Folklore

Quatorze juillet à Maastricht

Plastic Soep

STEDENTRIP

Top 5 excursies vanuit Vegas

Assen: even eigenwijs als Bartje

Belgrado is helemaal hot

Tokio: een andere wereld

Bruisend Budapest: de meest verrassende stad...

VERRE REIZEN

Naaktloper backstage bij Kings of Leon

Eén op drie ondernemers wil andere huisbank

Duikers zoeken naar zeiler

Akkoord over energie

Sylvie in de zeik genomen

FIETSEN EN WANDELEN

De Wogmeer: Polderen

Strandvrijdaagse is vooral genieten

Volop historie

De mooiste fietstochten van Europa

In alle vroegte

WEEKJE WEG

Genieten van de Randmeren

Cyprus: Volop warmte en liefde

Noorwegen: niet voor diva's

Een snuffje geschiedenis en een slokje sherry

Pareltjes dichtbij huis

GELD EN VAKANTIE

Meer mensen sluiten vakantiebundel af

Bulgarije het goedkoopst

OPROEP Help uw verzekering bij autopech op...

'Op vakantie? Laat wat rommel in huis liggen'

Lastig aan vakantiebaan



Foto: Tom Lamm

di 18 dec 2012, 17:09 | 0 reacties

Vredig Kirchberg

door Sieb Oostindie

Het mondaine Kitzbühel trekt nauwelijks Nederlanders, in het zes kilometer verderop gelegen Kirchberg wemelt het ervan. Volgens de laatste cijfers rijdt 33 procent van de bezoekers met een geel kenteken rond door laatstgenoemd Tiroler dorp. Dat zijn minimaal 30.000 Hollandse wintersporters per jaar. Het mag dus gerust een Nederlandse enclave worden genoemd met een bruisend apres-ski gebeuren.

Kitzbühel is een oase voor miljonairs. Maar heeft het dorp nog een ziel? Het bord met die tekst staat ter promotie van een Oostenrijkse krant prominent bij het station van Kirchberg in Tirol. "De mensen die naar Kitzbühel gaan, doen dat om gezien te worden. De gasten van Kirchberg komen voor de gemüchlichkeit", zegt Greet van der Meerssche van hotel Traubingerhof, dat recht tegenover het Bahnhof ligt van Kirchberg.

De Belgische eigenaresse van het Oostenrijkse hotel met Franse keuken heeft hetzelfde gevoel als veel van haar dorpsgenoten. Namelijk, dat de serie 'Oh Oh Tirol' op de lees van 'Oh Oh Cherso' haar vakantiebestemming qua reputatie geen goed heeft gedaan. "Voor mij, en voor veel anderen, had dat allemaal niet gehoeven. Want Kirchberg is juist ook een ideale bestemming voor families."

Gemüchlich

"Kitzbühel", gaat Greet verder, "dat is chicky-micky, zoals ze hier zeggen. De mensen die daar heengaan, doen dat om gezien te worden. De mensen die naar Kirchberg op vakantie gaan, komen voor het gemüchliche, voor de gezelligheid."

Kirchberg had al de reputatie van een feestdorp, maar dat beeld raakte wat overtrokken door de tv-serie, betoogt ze. "Ik kwam als kind al op vakantie naar Oostenrijk. Toen we twaalf jaar geleden een hotel zochten, moest het in Tirol zijn. De liefde voor de bergen was mij met de paplepel ingegoten."

Niet slim

"Kirchberg was voor mij ook liefde op het eerste gezicht. Natuurlijk, het is hier commercieel. Maar de mensen zijn vriendelijk en gastvrij. Het is hier aangenaam toeven, ook voor families met kinderen. Daarom was het zo jammer dat dat beeld hierover zo vervormd werd. Ik vond het persoonlijk niet slim dat ze dit deden. De mensen zijn nu toch gaan denken: Kirchberg, dat is veel te hechtisch voor mij. Maar het is hier echt nog heel plezant om te verkeren hoor." Ronald van der Doelen, eigenaar van de Eisbar, bezit een van de populairste uitspanningen in de hoofdstraat van Kirchberg. Wij ontmoeten hem als hij de boel hoogstpersoonlijk op straat in de gaten staat te houden in een niet aflatende sneeuwbuli.

Beeldvorming

Ook hij was niet direct verrukt over de beeldvorming dankzij de serie. "Er kwamen hier in Kirchberg heel veel klachten uit Nederland binnen. Die gasten kwamen hier alleen maar om te ziipen en elke nacht met een ander in bed te liggen. Hier komen veel families, hier komt ook ouder publiek. Platter dan die serie heb ik het niet vaak gezien op de buis. Soms zat ik hier met plaatsvervangende schaamte te kijken naar 'onze' beelden uit Kirchberg. Gelukkig zijn we alweer een tijdje verder en slijt het langzaam wel weer uit het bewustzijn van de mensen."

Aanbevelen 0 Tweeten 0 Respect! 0

Mail Print

Reageer

Reiskrant Nieuwsbrief



Foto: Tom Lamm

Proefabonnement, 10 weken € 30,-!

Kies uw bestemming

Search input field

Landen overzicht

Zoeken

Advertentie



Singles 30+ ontmoeten

Vul de persoonlijke vragen in en vind de partner die écht bij u past.



Zwaluwhoeve Entree Actie

Tijdelijke actie: 2 entree tickets nú in de veiling. Tickets zijn één jaar geldig!



Hotel Amsterdam vanaf €30

Een nacht in Amsterdam van €98 voor maar €30! Vergelijk prijzen en bespaar 69%. | trivago.nl

Goedkoopste iPhone 5 100 minuten €3,00 pm Wat voor weer wordt het vandaag?

Advertisement for Corendon Last Minutes featuring a woman on a yellow inflatable in a pool.

Advertisement for Wintersport.nl/Opleidingen featuring a group of people skiing.

Advertisement for Wintersport Magazine Abonnement featuring magazine covers.

volg de Reiskrant op:



of meld je aan voor de Reiskrant nieuwsbrieven:

E-mail subscription input field

LAST MINUTES

Wachten wordt beloofd
 Dol op Duitsland
 Door de Tornado en de Kamikaze
 Ergste heimwee naar huis en hond
 Cruises: relaxt reizen en veel zien

Waar Van der Doelen op doelt is eigenlijk het tegengestelde effect van wat hij in dat Tiroler feestdorp met fraai skigebied probeert te bewerkstelligen. Namelijk een gezellige apres-ski-feer verzorgen waarbij flink gedronken mag worden, maar waar geen problemen ontstaan.

Gemêleerd gezelschap

"We hebben de zaak altijd vol zitten, met een gemêleerd gezelschap. Liefst met veel mensen boven de 22, want die gebruiken wat meer hun verstand en hebben minder last van opspelende hormonen. Onze après ski start om een uur of vijf en gaat door tot acht uur. Dan gaan de mensen even een hapje eten en daarna draaien we weer volop tot kwart voor twaalf. Dan gaat de tent dicht. En dat, terwijl we een vergunning hebben tot vier uur 's nachts. We hebben welgeteld één keer een vechtpartij gehad in zeven jaar tijd. Op deze manier beschermen wij de mensen tegen zichzelf, temeer daar ze de volgende dag toch weer moeten skiën. Zo blijft het gezellig en voorkom je een hoop gedonder."

Het is dé insteek van de Nederlandse ondernemers, die zich opvallend genoeg toch hebben kunnen settelen in het Tiroler bolwerk met Nederlandse kleur. Uiteraard zijn er altijd nog excessen, en natuurlijk denken veel lokale ondernemers vooral aan hun eigen belang. "Tirolers zijn een koppig volk."

Gastvrige mensen

Het kost tijd om ze te leren kennen en om ertussen te komen, maar het zijn wel gastvrige mensen die vriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan", zegt de eigenaar van de Eisbar, die Dries Roelvink 's winters negen zondagen liet overvliegen voor een vlammend optreden zonder gele zwembroek.

Bij de familie Van de Meerssche in het Traubingerhof merken ze zelfs, dat de gebruikelijke rivaliteit tussen Belgen en Nederlanders in hun hotel wegsmelt tot verwaarloosbare proporties.

"Het klikt geweldig tussen beide", zeggen ze. "Dat is het effect van de bergen, he? Ala, de Nederlander is misschien wat luider aanwezig dan de gemiddelde Duitser of Belg, maar dat het zo goed loopt tussen beide nationaliteiten is het effect van de rede in de sneeuw."

Reiswijzer

Kirchberg in Tirol ligt op 920 kilometer van Utrecht. Het ligt op een hoogte van 837 meter. Het skigebied gaat tot 2366 meter en strekt zich uit tot Pass Thurn. Het heeft 170 kilometers aan pistes. Er staan 53 liften die 90.000 mensen per uur naar boven brengen. Honderd kilometer is kunstmatig besneeuwd. In totaal zijn er liefst 57 berghutten en restaurants in het gebied. Kirchberg is per auto het makkelijkst te bereiken via de A3 in Duitsland richting Neurenberg en dan München en vervolgens via Kufstein richting het Brixental. Indien u de afslag Kufstein-Süd neemt, en vervolgens nog even binnendoor rijdt, hoeft u ook geen vignet voor de Oostenrijkse Autobahn aan te schaffen. Per vliegtuig: via München (KLM en Lufthansa) en Innsbruck (Transavia) en dan per huurauto, shuttle of per trein naar station Kirchberg in Tirol. Info: www.kitzbuehel-alpen.com en www.bergbahn-kitzbuehel.at

GERELATEERDE ARTIKELEN

- 17-04: [Smeltende kamerprijzen](#)
- 15-04: [Vroege vogels](#)
- 26-03: [Snelheidslimiet voor wintersporters](#)
- 20-03: [Minder mensen naar de sneeuw](#)
- 18-03: [Skiën voor waterputten](#)



Belg slecht voorbereid

Reportages over Kirchberg**Vredig Kirchberg**

Het mondaine Kitzbühel trekt nauwelijks Nederlanders, in het zes kilometer verderop gelegen Kirchberg wemelt het ervan. Volgens de laatste cijfers rijdt 33 procent van de bezoekers met een geel kenteken rond door laatstgenoemd Tiroler dorp. Dat zijn minimaal 30.000 Hollandse...

**Vakantiegangers over Kirchberg****Skiën van eerste tot laatste lift.****Door: Maarten**

Je zou het bijna vergeten wanneer je slaapt boven een van de bekende apres-ski-bars van Kirchberg, maar je kan rondom Kirchberg ook prachtig skiën. Dat wat je voor apres-skiën doet, zeg maar. Het v...

[Lees alle reports over Kirchberg](#)[Schrijf zelf een Reiskrant Report](#)**Flughafentransport Wien**Flughafenexpres.com

Ob Großraumvan oder VIP-Shuttle, wir bringen Sie pünktlich ans Ziel!



Info

Ads by Google

LEES OOK

Ga verder

Gefällt mir

4.185 Personen gefällt Reiskrant.